

Studieresa till Varnhem och Skara 7 september 2019

Välkomna att följa med på Föreningen Vårfruberga klostrets studieresa till Varnhem och Skara.

Varnhems kloster var ett katolskt cistercienskloster för munkar i Varnhem, grundat 1148 av munkar från Alvastra kloster i Östergötland. Där finns också Kata Gård, en vikingatida storgård. [Läs mer om Varnhem och Kata Gård.](#) Upptäck spåren av de kristna vikingarna! Se utställningen som byggts över Sveriges kanske äldsta rum.

Guide i Varnhem är **Maria Vretemark**, Fil dr och 1:e antikvarie vid Västergötlands museum. Maria är också en av medlemmarna i Föreningen Vårfruberga klostrets vetenskapliga råd.

Reseplanering:

Från Vansö kyrka samåker vi i egna bilar kl. 06.30 (organiserar senare)

Avresa med buss från Katrineholm kl. 07.30 där vi får sällskap av medlemmar från Arkeologiska föreningen i Sörmland

Till Varnhem anländer vi kl. 10.30

Efter guidningen kan vi äta lunch och dricka kaffe på Varnhems klosterkafé. För den som vill ha matsäck med sig och sitta ute i gröngräset går det också bra. För de som önskar går det också bra att besöka Varnhems klosterkyrka och örtagården.

Efter Varnhem gör vi en kortare tur till Skara med möjlighet att besöka Domkyrkan eller promenera i den trevliga stadskärnan.

Avresa från Varnhem kl. 14.00

Ankomst till Skara kl. 14.15

Avresa från Skara kl. 15.30

Ankomst till Katrineholm kl. 18.30

Ankomst till Vansö kl. 19.30

Pris: Resa och guidning 400 kr* per person

Anmälan till: marit@varfrubergakloster.se senast 16 augusti

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Om färre än 25 anmäler sig avbokas bussen och resan får ske i privata bilar som respektive förening arrangerar.

- Priset inkluderar milersättning för privatbilar till och från Vansö